



 **PARIJS**

2023



PARIJS

citytrip
2023



PARIJS - VERSAILLES

in 5 dagen citytrip 2023

& REIMS



Dag 1: Paleis van Versailles ~ Paleis Tuinen ~ Buitenhuis Trianon

Dag 2: Chapelle Expiatoire ~ Arc de Triomphe ~ Place de Concorde ~ Tuileriereen ~ Musee du Louvre

Dag 3: Île de la Cité ~ Kathedraal Notre-Dame van Parijs ~ De Conciergerie ~ Sainte-Chapelle baseliek
Place de la Bastille ~ Place des Vosges ~ Palais Royal ~ Cimetiere du Pere-Lachaise ~ Canal Saint Martin

Dag 4: Pantheon ~ Jardin du Luxembourg ~ Dome des Invalides ~ Eiffeltoren ~ Seine boottocht ~ Pont Alexandre

Dag 5: Sacre Coeure ~ Opera ~ Reims Kathedraal



Jeanne d'Arc

CHAPELLE EXPIATOIRE



De kapel bevindt zich, in het 8e arrondissement.
Het werd gebouwd van 1815 tot 1826
op de plaats waar koning
Lodewijk XVI en zijn vrouw
Marie Antoinette werden begraven.





Graven van de Zwitserse Garde die omkwamen bij de bestorming van Versailles.



Arc de Triomphe



Het bouwwerk staat op de Place Charles de Gaulle, in het 8e arrondissement.

De bouw begon in 1806, ter ere van Napoleons overwinning bij Austerlitz.

Pas rond 1836, onder koning Lodewijk Filips, werd de bouw voltooid.

De triomfboog is ongeveer 50 m hoog en heeft een basis van

45 meter bij 22 meter. Een van de grootste ter wereld.







Een van de drukste verkeerspleinen van Parijs
aan de westelijke eind van de Champs-Élysées.

PLACE DE LA CONCORDE

Een historisch plein te Parijs in het 8e arrondissement.
Tijdens de Franse Revolutie werden hier 1119 executies met de guillotine voltrokken.
De eerste was die van koning Lodewijk XVI op 21 januari 1793.

TUILERIEËN

Catharina de Medici, die het Tuilerieënpaleis, met de tuinen in 1553 liet bouwen
Hier heeft Lodewijk XVI een periode tussen de revoluties in gevangenschap gewoond.
Aan de afsluiting van de tuinen zijn twee musea aangelegd.





In 1836 kreeg het plein nog meer grandeur door de 23 meter hoge obelisk van Ramses II uit Luxor hier te plaatsen. De obelisk is een van de drie zogenoemde Naalden van Cleopatra, een geschenk van, de onderkoning van Egypte.





Aan het eind van de De Champs-Élysées bij de Place De La Concorde staat het beeld van Général Charles de Gaulle.



Musée du Louvre



Een van 's werelds grootste musea het ligt in het 1e arrondissement van Parijs net ten noorden van de Seine. Het bestaat uit drie vleugels: de Richelieu-vleugel, de Sully-vleugel en de Denon-vleugel.

Het Louvre is gevestigd in een van oorsprong middeleeuws kasteel dat door de koningen van Frankrijk werd bewoond. Het werd aangelegd door Filips II in 1190. De Franse koning Karel V maakte het kasteel tot zijn koninklijk paleis.



beeld van Napoleon, als Romeinse keizer





In de kelder, de vestiging van het kasteel en Egyptische kunst; met sacrofaag en een beeld van de godin Osaris.





kunswerken uit het Nubische rijk





Op het moment dat Napoleon aan de macht was in Frankrijk, woonde hij in de Richelieu vleugel van het gebouw.





De Franse kroonjuwelen in de
Galerie d'Appollon.

Île de la Cité



Het Île de la Cité is een van de eilanden in de Seine (een ander eiland is Île Saint-Louis), in het centrum van Parijs.

Het eiland is centraal gelegen binnen de arrondissementen van Parijs en het Place du Parvis-Notre-Dame functioneert van oudsher als nulpunt bij het berekenen van afstanden binnen Frankrijk.

Op het Île de la Cité bevinden zich drie middeleeuwse gebouwen:

- de kathedraal Notre-Dame van Parijs
- de Conciergerie, het oudste koninklijk paleis van Parijs
- de Sainte-Chapelle







Cathédrale Notre-Dame



De eerste steen van de Notre-Dame werd in het voorjaar van 1163 gelegd. Het zal tot 1345 duren totdat het compleet voltooid is. Tijdens de Franse Revolutie, werd de kathedraal omgedoopt tot Tempel van de Rede.

Op 15 april 2019 brak er in de avond tijdens restauratiewerkzaamheden een brand uit.

Het herstel zal zeker nog 30 jaar duren voordat deze oude kathedraal in pracht en praal te bezichtigen is.





De waterspuwers stammen uit de middeleeuwen.
De als monsters vormgegeven spuwrs zorgen ervoor
dat het regenwater naar beneden stroomt.



Sainte-Chapelle



Ze is gebouwd in rayonant gotische stijl in opdracht van koning Lodewijk IX, (1248) die een nieuwe hofkapel wenste voor het paleis van de Capetingers om er zijn verzameling Passierelieken onder te brengen.

Het gebouw bestaat uit een beneden- en een bovenkapel.

De benedenkapel werd gebruikt als parochiekerk voor het paleispersoneel, terwijl de bovenkapel bedoeld was als privékapel voor de koning en zijn gevolg.





De benedekapel (Chapelle Basse) maakt de indruk van een crypte met haar geringe hoogte van 6,6 meter, ondanks de blauwe en gouden kleuren op het plafond.







De bovenkapel (Chapelle Haute) heeft zeer grote glas-in-loodramen (samen ca. 670 m²) waarbij nu het klimmen van de wentertrap als het ware wordt ondergedompeld in een onaards aura van licht.





La Conciergerie



Filips IV de Schone (1285-1314) liet de conciergerie bouwen.
Het was de zetel van de Comte des Cierges (graaf der kaarsen),
In 1358 verhuisde de koninklijke familie naar het Louvre. Vanaf 1391 deed de
conciergerie dienst als staatsgevangenis voor soms wel 1200 gevangenen.
De conciergerie was tijdens de terreur van de Franse Revolutie meestal
niet meer dan een tussenstap voor de guillotines.





Hôtel de ville



het stadhuis van Parijs is te vinden in het 4e arrondissement.
Hoewel Parijs al sinds 1357 vanuit dit gebouw wordt
bestuurd is het huidige gebouw eigenlijk een
herbouw van het originele stadhuis.
In 1871 werd het gebouw namelijk in brand gestoken.





Place de la Bastille is een plein in Parijs met in het midden de de Colonne de Juillet
Een herdenking van de revoluties van 1830 en 1845



Place des Vosges



Het oudste plein van Parijs. Het ligt in Le Marais, een wijk in het 3e en 4e arrondissement.

Het plein, dat vroeger bekend was als Place Royale, werd tussen 1605 en 1612 onder Hendrik IV gebouwd. Het werd voltooid onder Lodewijk XIII

De Place des Vosges is omringd door arcaden en in de huizen bevinden zich exclusieve hotels, restaurants en antiquairs.

In het drukke centrum van Parijs is het plein met zijn groen een kleine oase van rust.



Lodewijk XIII





Met maar 2 ingangen is het plein met een parkje een moeilijk te vinden plek.
Door de afscherming van de huizen heerst er een oase van rust.



Palais Royal



Het is een paleis in het centrum van Parijs (1ste arrondissement), vlak naast het Louvre.
In 1624 kocht kardinaal de Richelieu het stuk grond dat zich uitstrekte tot de oude stadsmuur.
Op die manier kon nabij het Louvre wonen, toen de belangrijkste koninklijke residentie.
In 1642. stierf ook koning Lodewijk XIII, waarop diens vrouw (Anna van Oostenrijk),
het Louvre verliet en met haar intrek nam in het paleis.
De aanwezigheid van de tuin was ook aangenaam voor haar kinderen,
waaronder de toen vijfjarige koning Lodewijk XIV.

Jean d'Arc





Vanaf 1780 vindt de laatste verbouwing plaats.
De tuinen werden opengesteld voor het publiek.
Daardoor werd het Palais-Royal een echt winkelcentrum en uitgaansbuurt.

Cimetière du Père-Lachaise



Het is de grootste begraafplaats van Parijs.
Ze is gelegen op en rondom de heuvel Champ-l'Évêque in het 20e arrondissement.
Tegenwoordig telt het Cimetière du Père-Lachaise 69.000 grafzerken.
Sinds de jaren vijftig is het terrein helemaal vol.



Canal Saint-Martin



Het Canal Saint-Martin is een Frans kanaal in het noordoosten van Parijs, grotendeels in het 10e arrondissement.
Het kanaal is circa 4550 meter lang en loopt van de Place de la Bastille naar het bassin de la Villette.
Via negen sluizen wordt een niveauverschil van circa 25 meter overwonnen.





Panthéon



Het Panthéon is een gebouw in het 5e arrondissement, midden in het Quartier Latin.

Het is nu meer bekend als begraafplaats van beroemde Fransen.

Hoewel de funderingen al in 1758 gelegd waren, werd het pas in 1789 voltooid. De naam Panthéon verwijst naar het Pantheon in Rome waar het op moest gaan lijken.





Boven de ingang van het Panthéon staat de tekst
'Aux grands hommes la patrie reconnaissante', oftewel
'Voor de grote mannen, het dankbare vaderland'.

Jardin du Luxembourg



Het is een stadspark in Parijs. Het werd in 1612 op verzoek van Maria de' Medici aangelegd als park rond het Palais du Luxembourg in het 6e arrondissement. Het paleis werd gebouwd in opdracht van Maria de' Medici.

Na de dood van Hendrik IV in 1610 wilde zijn weduwe Maria de' Medici niet meer op het Louvre wonen.

Maria besloot om een eigen paleis te laten bouwen dat moest lijken op het Palazzo Pitti in Florence, waar ze vandaan kwam.





In het park bevinden zich meer dan honderd standbeelden. Een bijzonder standbeeld is het eerste exemplaar van het Statue of Liberty.





Tijdens de revolutie werd het paleis gebruikt als gevangenis
en in 1790 werden de tuinen uitgebreid
tot aan het einde van de Avenue de L'Observatoire.

Hôtel des Invalides



Het Hôtel National des Invalides is gelegen in het 7e arrondissement van Parijs.

Het werd in 1671 opgericht door Lodewijk XIV.

Koning Louis-Philippe van Frankrijk zorgde er in 1840 voor dat het stoffelijk overschot van Napoleon zijn laatste rustplaats in de kelder onder de gouden koepel vond.







In 1861 werd Napoleons stoffelijk overschot geplaatst.
Het rust in vijf verschillende kisten
(een van blik, een van mahonie, twee van lood en een van ebbenhout)
geplaatst in een sarcofaag van rood kwartsiet.



Het terrein is een reusachtige esplanade van 500 meter lang en 250 meter breed, met de Cathédrale de Saint-Louis-des-Invalides en de Dôme des Invalides.

Pont Alexandre-III



De Pont Alexandre-III is een brug te Parijs in beaux-arts-stijl, overvloedig versierd met lantaarns, cherubijnen, nimfen en gevleugelde gouden paarden. De brug werd gebouwd tussen 1896 en 1900, op tijd voor de Wereldtentoonstelling.



la tour Eiffel



Hij staat aan de linkeroever van de Seine in het 7e arrondissement van Parijs.
De toren werd gebouwd ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs.
De Eiffeltoren is 317 meter hoog tot aan de top van de vlaggenstok.
Na de bouw was de Eiffeltoren 's werelds hoogste toren en hij bleef,
126 jaar lang de hoogste toren van Europa.





Basilique du Sacré-Cœur



Zij ligt op de heuvel Montmartre in het 18e arrondissement in Parijs.

Om bij de kerk te komen, kan men 237 treden klimmen.

De aanleiding voor de bouw van de Sacré-Cœur waren de 58.000 doden die vielen in de Frans-Duitse Oorlog van 1870-1871. Ter herdenking van deze slachtoffers besloten de Franse katholieken een grote basiliek op de heuvel Montmartre te laten plaatsen.





De klok in de toren weegt 19 ton en is een van de grootste en zwaarste luidklokken ter wereld. Er waren 28 paarden nodig om de kar met de klok tegen de Montmartreheuvel op te trekken.



De eerste steen werd in 1875 gelegd, de bouw duurde tot 1914.
Pas na de Eerste Wereldoorlog, op 16 oktober 1919,
werd de kerk ingewijd.

Château de Versailles



Het enorme paleis ligt in de Franse stad Versailles, op een twintigtal kilometers van Parijs.
In 1624 werd bij het dorp Versailles een jachtslot voor koning Lodewijk XIII opgetrokken.
Zijn zoon Lodewijk XIV breidde het uit tot een reusachtig bouwwerk
in een 800 hectare groot domein.





De Spiegelzaal (Frans: Galerie des Glaces) de perfecte illustratie van de grandeur van Frankrijk vond. De zaal is 73 meter lang, 10,5 meter breed en 12,3 m hoog en is een van de grootste zalen in het kasteel.





De zaal heeft 17 boogvensters met daar tegenover
17 arcaden opgevuld met spiegelpanelen.





De Chambre de la Reine is een van de vertrekken van koningin Marie Antoinette die zich bevinden op de eerste verdieping van het Kasteel van Versailles.





Het Grand Appartement du Roi, is de verzamelnaam voor een serie vertrekken van de koning bevinden zich alle op de eerste verdieping aan de noordzijde van het middengedeelte van het Kasteel.





Tuinen van Versailles



De afmetingen van deze tuin zijn enorm en de tuin omvat veel vijvers, fonteinen, honderden beelden, zuilengalerijen, paviljoenen, bloemperken, lusthofjes, de oranjerie, een grot en een groot kanaal.

Vrijwel alles is precies gebleven zoals in de tijd van de Zonnekoning.

Deze koning was verzot op watervallen en waterpartijen.

De vergulde fonteinen en bassins staan allemaal perfect symmetrisch opgesteld.





Grand Trianon



Het Groot Trianon is een groot lustpaviljoen in de kasteeltuin van Versailles,
genoemd naar een voormalig gehucht Trianon
Het lustpaviljoen werd gebruikt door de koninklijke familie om de strenge hofetiquette
te ontvluchten en dichter bij elkaar te kunnen zijn.



Reims



Te Reims zijn tot 1825 bijna alle Franse koningen gekroond en gezalfd, een traditie die teruggaat tot 816 van de eerste vorst.
De beroemdste kroning is waarschijnlijk die van Karel VII in 1429, de dauphin was door Jeanne d'Arc naar Reims gebracht,
nadat zij de stad op de Engels-Bourgondische alliantie had heroverd.





De Kathedraal van Reims is het hoogtepunt van de stad.
De stad zelf ligt in de Champagne streek, de heerlijk bubbeltjes wijn van Frankrijk.





4 dagen in Parijs en 1 dag in Versailles en op de terugweg een bliksembezoek aan Reims. Met bijna 115 km gelopen te hebben heb ik het gevoel maar een klein deel te hebben gezien. Maar de tocht door de Franse geschiedenis was zeer boeiende ervaring.



5 DAGEN in 2023 PARIJS

